



Stilteruimte Eikpunt Spijkers met koppen slaan

Bij woongemeenschap Eikpunt in Lent doen bewoners veel samen. Ze helpen elkaar met klussen in de woning, ze delen spullen en dragen zorg voor elkaar. Ook wilden ze samen een stilteruimte bouwen, waar iedereen terecht kan voor stilte en meditatie.

‘Bezinning is een belangrijke pijler binnen Eikpunt’, vertelt bewoner Herman Beeren. ‘We hebben met een werkgroep over het ontwerp nagedacht en we kwamen uiteindelijk uit bij een ronde vorm met een piramidevormig dak. Uiteraard op de houtenskeletbouwwijze, net zoals de woongebouwen. Prachtig, maar technisch nogal uitdagend.’

Herman heeft een bouwkundige achtergrond, maar voor de meeste bewoners geldt dat niet. Talis besloot een paar goede timmerlieden beschikbaar te stellen. Er kwam een projectteam onder leiding van Clemens Nolten. In totaal waren zo’n tien mensen voor en achter de schermen betrokken bij de bouw. Herman: ‘Op die manier konden we eindelijk echt spijkers met koppen slaan.’

Bewoner Herman en de timmerlieden van Talis samen aan het werk.

Topsamenwerking

Dat was in de zomer van vorig jaar. Een aannemer deed het grondwerk en vervolgens waren Paul, Hans en Ben van Talis zes weken bezig met de ruwbouw. Vanuit Eikpunt hielp Herman onder meer met de voorbereiding, werktekeningen en het aanleveren van de zaagschema’s. ‘De samenwerking was echt top. Zonder hulp van Talis hadden we dit nooit kunnen doen.’ Inmiddels is de ruwbouw al een tijd klaar en moet de stilteruimte nog worden afgewerkt. Er worden al wel yoga- en meditatielessen gegeven bij Eikpunt, maar nog niet in de stilteruimte. ‘Wie het niet erg vindt om tussen de strobalen te zitten, kan hier al prima mediteren. Het is in elk geval een erg fijne plek en we zijn er heel blij mee.’

Oproep

Komt u ook graag in actie? Laat het ons weten via welkom@talis.nl of via (024) 352 39 11, onder vermelding van ‘In actie’.